



PELGRIMSTOCHT DOOR DE SNEEUW

Het legendarische Hospice du Grand-Saint-Bernard in de Zwitserse Alpen is in de winter niet over de weg te bereiken. Dus maakte 360° zich op voor een toerskitocht naar dit bijzondere klooster.



Mijn hart bonkt in mijn borstkas als ik met enige moeite het tempo van gids Edward Bekker probeer bij te houden. Het is nog zeker twee uur omhoog 'lopen' naar de Sint-Bernhardpas, gelegen op 2500 meter hoogte, op de grens tussen Zwitserland en Italië. 'Til je ski's niet op, maar sleep ze naar voren,' geeft Edward als tip om efficiënter met mijn krachten om te springen. We zijn ondertussen al ruim boven de boomgrens en de bergen om ons heen bestaan uit grillige vierduizenders. Met dit alpine hooggebergte valt niet te spotten; de oversteek van de Sint-Bernhardpas is dan ook niet zonder



Petra Schüttel



In het klooster woont nog een aantal monniken.

gevaar. Zo is de Combe des Morts, vlak bij het Hospice du Grand-Saint-Bernard, totaal geërodeerd en zeer lawinegevaarlijk. Het is niet voor niets de plek waar de beroemde sint-bernardshonden voor het eerst in actie kwamen en het leven van honderden mensen reddden.

TOEVLUCHTSDOORD

Officieel begint de winter op de Sint-Bernhardpas al eind oktober. Dan wordt de weg afgesloten voor alle verkeer en daalt er een enorme stilte neer over de bergen. Een stilte die tot begin juni duurt als de laatste sneeuw smelt en de pas



Actief zijn de honden nog steeds, maar mensen redden doen ze niet meer. Dat gebeurt tegenwoordig op andere manieren.

weer opengaat. In die wintermaanden kun je het legendarische klooster alleen bereiken op toerski's of met sneeuwschoenen; er rijden zelfs geen snowcats of pistebully's naar deze afgelegen plek.

Eindelijk staan we voor de laatste, steile klim, zo steil dat we om veiligheidsredenen tien seconden afstand van elkaar moeten houden. In zijn eentje stampst Edward omhoog en maakt zo voor ons een pad in de diepe sneeuw. Ik zet mijn toerskibinding op de hoogste stand en hoop dat mijn stijgvellen ook op dit steile stuk voldoende houvast bieden. Bijna boven zie ik het klooster opdoemen: een ongenaakbare vesting in een volledig witte wereld. Het sneeuwt ondertussen steeds harder en wanneer we de eeuwenoude houten voordeur binnenstropelen, ben ik dankbaar dat dit toevluchtsoord bestaat. Op een steen zie ik een inscriptie staan: 'Hier wordt Christus aanbeden en gevoed'. Het is het motto van dit augustijnenklooster, waar de monniken iedere reiziger onderdak, beschutting en eten en drinken bieden. Even later zie ik een monnik in witte pij door de lange gangen lopen - de romaanse bogen worden verlicht door kaarslicht -, hij haast zich om de namiddagdienst in de kapel te geven. Naast de vijf monniken leven hier nog een twaalftal vrijwilligers, van koks en bakkers tot klusjesmannen. Het gevoel om van de buitenwereld afgesloten te zijn, is voor de moderne mens heerlijk: geen radio, tv of andere afleidingen, maar tijd voor goede gesprekken en uitwisseling van ervaringen. Als gast kun je, als je dat wilt, ►



Nietig in een volledig witte wereld.

check-in

Hoe kom je er

Je kunt per auto naar Martigny – vergeet je sneeuwkettingen niet – of per Swiss International Air Lines van Amsterdam naar Zürich (vier keer per dag, swiss.com) en verder per trein (SwissTravelSystem.com).

rondom het klooster met afdelingen aan zowel de Italiaanse als Zwitserse kant. Daarnaast organiseert hij freerideweekes, skitoeren en trektochten door de Alpen. edwardbekker.com

Bezoek ook eens de volgende plaatsjes: het vredige **Champex-Lac** aan de oever van het meer en aan de voet van de Broya en de Catogne. **Liddes/Vichères**, in het Val d'Entremont, ligt in een uitgestrekt, beschermd natuurgebied.

Bourg-St-Pierre is het laatste dorp voor de Grote Sint-Bernardpas. Dit oude dorp heeft al ontelbare reizigers langs zien komen, onder wie Napoleon.

Beste reisperiode

Vanaf de eerste noemenswaardige sneeuwval. Meestal medio december tot eind april.

Waar verblijf je

Hospice du Grand-Saint-Bernard is het hele jaar geopend, maar van eind oktober tot begin juni niet per auto bereikbaar. De honden zijn alleen in de zomer in het klooster.

Doen

Toertocht met berg- en skigids Edward Bekker,

Meer informatie

saint-bernard.ch
MySwitzerland.com

De fysieke inspanning om hier te komen, het eenvoudige leven en de gastvrijheid van de broeders maken het tot een waar pelgrimsoord. Een oord dat ik de volgende dag met tegenzin verlaat om af te dalen over maagdelijke poedersneeuw, weer terug naar de bewoonde wereld. ☑



De afdaling is onze beloning.



meedoen met het ritme van deze religieuze gemeenschap. Maar veel reizigers zien het klooster als een authentieke bergghut met prettige kamers en gemeenschappelijke slaapruintes, met douches op de gang en lange houten tafels waar het eten in grote potten op tafel wordt gezet.

SNOW SAFETY

Na het avondeten ontvouwt Edward een gedetailleerde kaart op tafel en neemt met ons het programma van de volgende dag door: na een korte klim zullen we afdalen aan de Italiaanse kant, richting Aosta. Althans, als het weer het toelaat: door de hevige sneeuwval deze week is het lawinegevaar enorm toegenomen. Maar ook veiligheid is een onderdeel van onze tocht. Daarom geeft Edward de nodige instructies, een lawineveiligheidstraining, checkt hij onze parate kennis en daagt hij ons uit te vertellen wat te doen als hij zelf onder de sneeuw bedolven raakt. Natuurlijk behoren de lawinepieper, schep en sonde tot onze standaarduitrusting, maar ook weten hoe je als groep moet reageren, hoe je de redding organiseert en welk nummer je voor de bergredding moet bellen, zijn belangrijke aspecten.

Als ik na de avondmis, met fraaie Franse en Latijnse gezangen, mijn bed opzoek, denk ik na over deze bijzondere plek.

OFFPISTE VERZEKERD

Als (toer)skiër, snowboarder of sneeuwschoenwandelaar blijf je niet altijd op de uitgezette pistes. Een verse laag poedersneeuw is toch het fijnste wat er is! Helaas stopt de dekking van de meeste reisverzekeringen vaak daar waar jouw avontuur begint. De NKBV vindt dat haar leden de mogelijkheid moeten hebben om avontuurlijke tochten te maken die ook offpiste gaan.

MÉT OF ZONDER BEGELEIDING

Voor slechts € 28,- per jaar biedt de NKBV een reisverzekering aan die, naast de normale dekking, ook ongevallen buiten de pistes en paden dekt. Opsporing, redding en repatriëring worden vergoed, wanneer en waar ook ter wereld. Of je nu mét of zonder begeleiding op pad gaat.

MEER WETEN? KONINKLIJKE NEDERLANDSE KLIM- EN BERGSPOORT VERENIGING NKBV.NL



Bergwandelen
Alpinisme
Sportklimmen